



Nieuw seizoen van start.

Maart 2012, na een altijd weer lange winterperiode naar Hongarije en kijken hoe de wijngaard erbij ligt. De wintersnoei wordt steeds een beetje meer werk. Minder planten hoeven tot op de grond te worden teruggesnoeid. Dat scheelt heel veel bukken maar de hoeveelheid planten groeit wel ieder jaar. Met ons tweeën is het dan toch al zo'n vier dagen werk. Dit voorjaar heerlijk onder een strakblauwe hemel met een stralende zon. En, me nu al verheugen op een grotere oogst dan afgelopen jaar.



Nieuw stuk land

Deze winter is een nieuw stuk land kaal gemaakt op een deel daarvan zullen de terrassen, waarop de wijnstokken worden geplant, dit voorjaar gereed komen. Wat een werk, het is eigenlijk allemaal handwerk! Bijzonder is ook dat van de notenbomen die op het land stonden, planken worden gemaakt voor nieuwe terrastafels.

Biologisch werken

In ons tweede jaar van de omschakeling is in de Kékfrankos - en de Muscat - gaarden tussen de wijnstokken witte klaver gezaaid. Dat gaat werk schelen (geen onkruid), het ziet er mooi uit en 't geeft natuurlijke meststoffen. Tussen de rijen van de Syrah, de Kékfrankos én de Muscat komt dit jaar Facelia, een paarse bloem. In de Zöld Veltelini en de Rizling gaarden komt een mengsel dat ook de structuur van de bodem moet verbeteren. Op de nog kale wijnstokken zien we al veel lieveheersbeestjes. Dat is heel goed, die eten de schadelijke mijten weg. Ik verheug me nu al op de komst van de blauwe hagedissen die nu nog in winterslaap zijn.

Dozen en kurken

Een dag naar Villány, naar de wijngroothandel. Daar hebben we nieuwe kurken gehaald en dozen besteld waar de wijnflessen in verpakt gaan worden. Op de dozen voor 6 flessen komt ook het logo van Hegyem te staan. Heel profi!

Goud en zilver voor de jaargang 2011

De Fehér Cuvée heeft op de regionale wijnkeuring goud gekregen en de Kékfrankos heeft zilver ontvangen. De wijnen zijn in de wijnkelder nog weer een keer op schoon vat gezet. De Fehér Cuvée is nu stabiel en wordt begin mei gebotteld. De beide rode wijnen zijn nog niet klaar. Het zal begin juni worden voordat we die op de fles gaan zetten. Maar... ze zullen op tijd in Nederland zijn voor de Vrienden van Hegyem die de wijnen hebben besteld.

