

Hírlevél | Nieuwsbericht

**De lente laat lang op zich wachten**

Begin maart is voor ons het nieuwe seizoen begonnen. Helaas was de winter tot dan toe erg nat. Dit betekent dat er nauwelijks in de wijngaarden gewerkt is. Mijn eerste week in Gyümölcsény was het redelijk lenteweer en hebben we alle snoeiwerk kunnen doen. Daarna keerde de winter terug met heftige sneeuwstormen en werd ik met het team weer naar binnen verbannen. Tijd voor plannenmaken, administratie en de eerste wijnwedstrijd.

Net als in Nederland wil het niet echt lente worden. Het land is nog steeds zo nat dat er niet met de grond gewerkt kan worden. Duimen maar, dat de achterstand niet te groot wordt, want als het eindelijk lente wordt is de natuur vast niet meer bij te houden.

Alle wijnen zilver op één na, die heeft goud

De eerste regionale wijnwedstrijd van wijnmakers onderling is traditiegetrouw op of rondom 15 maart. De dag waarop de Hongaren de revolutie van 1848 herdenken. Voor hen was dat de opstand tegen de Habsburgers, die overigens een jaar later met behulp van de Russen weer neergeslagen is. Dit jaar waren er minder inzendingen dan normaal vanwege de enorme sneeuwval. Alles Hegyem wijnen kregen zilver, de Zöld Veltelini kreeg goud. En ja, de Kékfrankos bijna, op 0,03 punt na.

**Wijnkeuring in Pécs**

Voor de eerste keer hebben we onze wijn ingezonden op een grote professionele jonge wijnkeuring. Dat was spannend, want waar vinden professionals waar je staat met je kwaliteit. We mogen trots zijn want ook hier hebben onze wijnen zilver gescoord!

Wijzelf zijn heel tevreden over al onze Hegyem wijnen. Het lukt tot nu toe om ieder jaar de kwaliteit te verbeteren en stabielere wijnen te maken. Eind juni zal weer de jaarlijkse proeverij gehouden worden. Dan hebben we een mooie verrassing in petto. Binnenkort ontvangen de Vrienden een save the date.

Nieuwe flessen gearriveerd

Ook april is zeer nat begonnen. De wijnkelder onder het huis wordt inmiddels met een pomp waterdicht gehouden. Tussen de regendagen door was er een droge dag waarop 3 pallets met flessen zijn geleverd. Ook dit keer bleek dat een heel avontuur. Op ons erf zijn maar weinig vlakke plaatsen waar een pallet van 2 meter hoog met glas stabiel kan staan. Maar goed ze staan er. We wachten nu nog op de kurken die van ons logo voorzien worden en dan starten we met bottelen.

Voor wie nog geen wijn besteld heeft! De bestellink zit bij al je mails van ons.